

Op de fiets of in je eigen auto kun je altijd nog. Voor je bruiloft kies je voor een echt speciaal vervoermiddel. Maak je dromen werkelijkheid met een historische oldtimer, fraaie koets met vierspan óf een dubbeldekkerbus voor alle gasten.



Het mooiste vervoer voor je mooiste dag

Natuurlijk kies je voor droomvervoer voor je huwelijksdag. Of het nu een prachtig witte trouwcoupé is, of een open trouwkoets, met enkelspan of misschien wel een vierspan paarden ervoor; met een koets als vervoermiddel trouw je echt in stijl. Maar het kan natuurlijk ook een prachtige oldtimer zijn, een snelle sportauto of een luxe limousine. Houd er echter wel rekening mee dat elk vervoermiddel zijn eigen voor- en nadelen met zich meebrengt. Denk vooral na over de beperkingen. Met een koets kun je bijvoorbeeld niet vele tientallen kilometers afleggen en een rit door een superdruk stadscentrum is ook niet zo'n goed idee. Lekker weer is trouwens ook mooi mee-

genomen; zeker voor de man op de bok. Mooi weer heb je ook nodig wanneer je voor een cabriolet kiest, of een open bus voor alle gasten. Een kleine sportauto is minder geschikt voor omvangrijke jurken en een lange limousine voor kleine straatjes en steegjes. Zoek dus zeker naar je droomvervoer, maar houd rekening met de praktische kant van zaken.

Maak kennis met de chauffeur of koetsier

Ga je voor heel exclusief trouwvervoer, reserveer dan tijdig. Zeker van april tot oktober wordt er veel getrouwd en zijn de meest speciale ver-

voermiddelen snel 'uitverkocht'. Maak goede afspraken over de tijden waarop het vervoermiddel aanwezig dient te zijn en waar. Regel ook de verzekering goed, want een oldtimer kan maar zo een paar ton waard zijn. Het is vanzelfsprekend dat de auto's met chauffeur worden geleverd. Even kennis maken met jullie chauffeur – of koetsier – voor de huwelijksdag is trouwens wel zo leuk. Zo wordt de rit naar de verschillende bruidslocaties een ontspannen én onvergetelijke ervaring.

Foto's v.l.n.r.: Johan Brouwer, Foto MGM, Onno Oevering

